

Op het naambord zonder paal  
Staat: H. Corwin, schrijver over Oldenzaal  
Wellicht was het een mooi verhaal  
Maar mij wachtte geen literair onthaal

De Muze kwam me niet verwelkomen  
Enkel een blik op modaal inkomen  
En braaf geluk werd me geboden  
Van inspiratie heb ik niets vernomen

De stilte klinkt hier belegen  
Nergens schatert de lach van het leven  
Slechts ingetogen, een beetje verlegen  
Beschaamd omdat er niks is te beleven

Ingebed in een planologisch palet  
Dat iedere uitdaging belet  
Is het hier een zachte tred  
Die van leven tot dood verzet

Een onbewogen bestaan,  
Opstaan, naar bed... zonder een geluid vergaan  
De tijd is stil blijven staan  
Ze zal enkel nog als gestaag verval verder gaan

Nee, zoals hier wil ik niet wonen, Corwin  
Het zijn grote gedachten en gevoelens die ik bemin  
En ik wil niet dat ik ze zelf verzin  
Tussen de muren van het huiselijke geluk in

Ik hoor hem zeggen: ach geef je toch gewonnen  
Waar jij woont leven ze onbezonnen  
Hier is de ziel al ontgonnen  
Het geluk dat jij zoekt, is hier begonnen